

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen, gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied ; de naam des Heeren zij gezegend. (Job, I, 21).



BID VOOR DE ZIEL

van den Heer

Marc-Michel-Gomar PORTOIS

Apotheker

zoon van Mijnheer VICTOR

en van Mevr. HORTENSE VANDERSTICHEL

geboren te Schoorisse den 22 Maart 1902 en
aldaar godvruchtig overleden den 12 Jan. 1929,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid der Confrerie van het Heilig Hart.

Over enkele maanden mochten familie en vrienden zich verheugen over den goeden einduitslag der examenen door den teergeliefden afgestorvene afgelegd ; hij zelf zag de schoone gewenschte toekomst toelachen... Dagen van ziekte begonnen... de liefderijkste zorgen konden de genezing niet brengen... O dood, met welke macht rukt gij van voor onze oogen den blinddoek weg ? — Voor ons, Christenen, is de overgrootte en vaste hoop en sterker dan de dood, het geloof in het Eeuwig Leven...

God meet niet naar de jaren, maar wel volgens verdiensten : God, onze goede vader, in zijne heilige en altijd liefdevolle voorzienigheid, kiest altijd het gunstigste en beste oogenblik voor ons, om ons tot Hem te roepen. Heilig Hart van Jezus, wij hebben betrouwen in U.

Hij ruste in vrede ja, in 't graf niet, maar hierboven

Hij hebbe al 't geen God kwam winnen en beloven.

Die stierf en, op het kruis gestorven, wees de baan

Om, door het kruis met Hem ter blijdschap in te gaan.

Duurbare Ouders, lieve Zuster. Bloedverwanten en goede Vrienden, ik dank U voor uwe genegenheid en voor al 't goede mij gedaan, vaartwel tot wederziens in den Hemel, daar zal het voor altijd zijn.

Barmhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

(7 jar. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.