

Jezus, Maria, Jozef (7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

† TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

# MARIA-THERESIA PRIEM

DOCHTER VAN

**LOUIS en SOPHIE ROLEZ**

*Geboren te WESTROOZEBEKE op 1 April 1853 en  
aldaar in den Heer ontslapen den 14 Oogst 1934.*

Zalig die in den Heer sterven, hen wacht de kroon van het eeuwig leven, en daarom ook vreest de rechtvaardige de dood niet, want ze is het begin van de gelukzalige onverstoorbare vergelding daarboven.

Van huize uit, eenvoudig maar diep kristen opgevoed, is zij met dit kostelijk erfdeel door het leven gegaan daar steun en troost zoekend; tot hoogen ouderdom was ze gekomen, maar berustend, spijs lichaamslijden, in Gods H. Wil, wel wetend dat alle lijden en krankheid Gode opgedragen, in Kristus lijden geheiligd, tot onvergankelijke vreugde keeren in het hemelhof.

Ze diende God trouw arbeid ontzag ze niet, doch krankheid kwam en ze ontving gaarne O. L. Heer, wanneer zij zelf niet meer kon tot Hem gaan en haar toevlucht en dagtaak werd met lichaamslijden, het rozenkrans gebed, want ze minde en vereerde Maria als haar moeder, met kinderlijke liefde.

*Dierbare Zuster* ons zoo lang samen zijn, hier beneden, is verbroken, blijf voor mij bidden want daar blijven wij vereenigd en ontvang mijn dank om uw verkleefde en bezorgde zusterliefde: tot wederziens bij den Heer.

*Dierbare Vrienden.* ik bid u dat gij mij door uw gebeden voort uw genegenheid blijvet bewijzen.

**H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.**

**Zoet Hart van Maria. wees mijn Zaligheid. (300 d. a.)**

*Roeselare Druk Jos. De Brauwer-Vanhove, Markt, 19*