

De hooge jaren zijn eene eerekroon als zij op de  
wegen der gerechtigheid gevonden wordt  
Spr. XVI, 31.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mevrouw

**HENRIKA PROVÉ**

Weduwe van Mijnheer  
**ALEXANDER NICOLAS**

geboren te Geeraardsbergen  
den 24 Augustus 1841, en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 16 Maart 1928,

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*



Zij was eene moeder waardig in het geheugen der  
goeden te leven: bekleed zijnde met wijsheid, sterkte  
en godvruchtigheid, was zij God aangenaam; en  
begafst met een vreedzaam en altijd opgeruimd ge-  
moed, werd zij door iedereen bemind en hare nage-  
dachtenis blijft in zegen.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het  
graf is de overtuiging, als eene onberispelijke echt-  
genootte en eene teedere en toegenegene moeder te  
hebben geleefd en aan zijne nakomelingen duurzame  
lessen en christene deugden ten erfdeel te laten.

H. Franciscus v. S.

Ik dank U Heer, omdat Gij mij eene goede christene  
moeder hebt geschonken. Nu wordt zij o. is ontrukkt.  
Dit is, o Heer, uw welbehagen. Daarom buigen wij  
het hoofd en zeggen; Uw Wil geschiede op aarde  
als in den Hemel.

Gij, mijn zoon, priester des Allerhoogsten, mijne  
vreugd en mijne kroon, blijf standvastig in de deugd  
en wees uwe moeder indachtig aan het Altaar des  
Heeren. Duurbare bloedverwanten vergeet mij niet  
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

**R. J. D.**