



FOTO

Zoals het den Heer behaagd heeft is het geschied, Zijn H. Naam zij gebenedijd. Job. II.



47

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**LÉO PROVOST**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE VAN DE MERGEL**

geboren te Nederbrakel, den 8 Mei 1893 en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Leuven,  
den 1 Maart 1928.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*

Velen onzer soldaten vielen op het slagveld en offerden hun leven voor het Vaderland. Hunne namen worden bewaard op de denkmalen van den oorlog en zullen ten allen tijde blijven voortleven in het geheugen van het nageslacht.

Velen ook vielen niet door den kogel getroffen maar verkwijsden langzaam na den oorlog door slepende ziekten ontstaan op het oorlogsveld. Zij ook brengen het offer van hun leven; roemrijk ook is hunne dood, hunne nagedachtenis zal ook bewaard blijven, in het geheugen hunner medeburgers. Zulksdanig was Leo. Hij ook deed den oorlog mede en streed in de loopgrachten van den Yzer. Vol vreugde keerde Hij weder bij zijne familie doch met gekrenkte gezondheid. Hij, de kloeke man, kwijnde maanden en maanden op een bed van smarten totdat de dood een einde stelde aan zijn bitter lijden.

Bemide Echtgenoot, heb betrouwen op God. Hij is de Vader van weduwen en weezen. Breng onze Kinderen op in de vreeze des Heeren, opdat zij eens onze vreugde wezen in het hemelsche Vaderland. En Gij Kinderen eert uwe Moeder al de dagen van haar leven.

Bloedverwanten en Strijdmakkers, weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300d.a.)

R. I. P.