

In den bloei mijner dagen ga ik henen en aan de
poorten des grafs leg ik het overige mijner jaren
neder. Isaias. 38.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

CELINA-SERAPHINA PUYLAERT

dochter van

Prosper en Barbara-Marie Baeke

geboren te Lokeren, den 16 November 1900
aldaar godvruchtig overleden den 14 October 1919,
versterkt door de HH. Sacramenten.

In de lente van haar leven is zij heen gegaan, geknakt door het lijden eener onverbiddelijke kwaal die haar zoo vroegtijdig naar het graf voert doch wier ziel gelouterd is door eene onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods wil, en in omhelzing met het kruis van haren verlosser Jesus-Christus.

Na Vaders dood, moest ze, als oudste kind, Moeders steun en troost zijn. En van dien edelen kinderplicht had ze het volle bewustzijn want moeders lot had ze onophoudend voor oogen. Voor haar had ze willen leven en werken, van haar sprak ze aan den Priester, voor haar bad zij den goeden God, terwijl ze haar zelve vergat.

Is ze dan ook vroegtijdig heengegaan, troost u dan bedroefde moeder, want ze zal u helpen voor u bidden, bij God in den Hemel, opdat ge steeds vurige christen zoudt zijn, aan Gods wil zoudt onderworpen blijven. uwe Kinderen zoudt inplanten de gevoelens eener ware godsvrucht en van eenen onberispelijken levenswandel. De dood immers is aller menschen lot, doch het eeuwige leven is alleenlijk het erfdeel der trouwe dienaren Gods.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in u.

300 dagen afaat.

Lokeren, druk. Cyr. Drossens-Galle.