

Erkennen en aanbidden wij in zijne dood de
oendoordringbare schikkingen van God: leeren wij
eruit de onbestendigheid van het aardse leven
begrijpen en met volle vertrouwen naar het eeuwige
streven.

H. Franc. Sales.



BID VOOR DE ZIEL

van

Prosper PUYLAERT,

echtgenoot van

Barbara Baeke,

geboren te Lokeren den 5 November 1873
en, aldaar overleden den 3 Januari 1919,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij is wel heengegaan, om zijn rijk te beërven
in het hemelsch Jeruzalem; maar velen en vooral
zijne kinderen, heeft hij, als van de vaderlijke
hulp verstoken, verlaten. Toch zijn zij niet daar-
van beroofd, vermits hij hen als erfgenaam zijner
deugd heeft nagelaten. de Obit. Theod.

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij
zich in alles met groot beleid, bleef verkleefd aan
den dienst Gods, leerde de zijnen God vreezen, de
zonde vluchten, de wet Gods beminnen en er naar
leven. Pet. Cañ.

O gij allen die ik op aarde lief heb gehad, bemin-
de Echtgenooten, beminde Kinderen, Bloedverwan-
ten en Vrienden, vertroost elkander: eens zien wij
ons weer bij den Heer om nooit meer te scheiden.
I, Thes. IV.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dagen afluat.

Mijn Jesus, barmhertigheid, 300 dagen afluat.

R. I. P.

Lokeren, druk. Cyr. Drossens-Galle.