

Daaraan denk ik,- en mijn hart smelt er bij  
weg- hoe ik opging naar de plaats der heerlijke  
lente, naar het huis van God. Ps. 41, 7, 4.



## EID VOOR DE ZIEL

van

# SIDONIE-MARIE PUYLAERT,

dochter van

## Prosper en Barbara-Marie Baeke

geboren te Lokeren den 16 December 1905 en aldaar  
overleden den 27 November 1949,  
versterkt door de HH. Sacramenten.

De dood is onméedoogend  
En God alleens laat  
Den mensch, het Kruis hem toogen!  
Nog hope en goeden raad.

Dat stierf dat zal herleven  
Zoo zegt hij, en daar is,  
Voor al dat wierd misdreven,  
Bij mij vergiffenis.

Ik steek de hand als Vader,  
U, kranke kinderen, toe;  
Aanveerd-ze, en komt mij nader,  
Die de eerste stappen doet

Gelukkig zijn zij allen,  
Die, hemelwaarts genood,  
In 's Vaders handen vallen,  
En leven, spijs de dood. G. G.

H, Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.

Lokeren, typ. Cyr. Drossens-Galle,