

De vrees des Heeren. verkwikt het hart van den rechtvaardige en geeft vreugde en blijmoedigheid en een lang leven. Eccl. I. 12

Ter zaliger † gedachtenis
der ziel van Mevrouw

M A R I A P Y C K E ,

weduwe van Mijnheer

Charles-Louis LAMPO.

*geboren te Michelbeke, den 2 Mei 1852
en godvruchtig overleden te Everbeke
den 11 Mei 1932.*

Zij was eene deugdzame vrouw, ootmoedig, liefvallig, dienstvaardig en stichtend voor allen die met haar omgingen; daarom werd zij van iedereen geacht en zal van den Heer barmhartigheid verwerven.

Haar dood was kostbaar in de oogen van den Heer. In een gelukkig en ouderdom, de krachten haar ontbrekende, op 't onverwachts, gansch voorbereid, is ze zacht in den Heer ontslapen. Haar loon zal groot zijn, omdat de Heer haar zich zelve waardig bevonden heeft. Gen. XXI Sap. III 5

GEBED Heer, geef eene volmaakte rust aan uwe dienares MARIA. De onverbidde-lijke dood heeft haar lichaam aan onze oogen ontruikt; maar nooit zullen wij haar ziel vergeten. Mochten onze zuchten, onze tranen en gebeden, haar laten binnengaan in het verblijf der levenden. H, Ambros.

Genadige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust. 7 j. en 7 maal 40 d. afl.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt