

Hij droeg zorg voor zijn volk en behoevde het van het verderf. Eccl. I. 4.

† BID VOOR DE ZIEL †
van den

Eerwaarden Heer Arthur PYPERS

geboren te Beveren-Waas den 26 Maart 1876, priester gewijd te Gent in December 1902; opvolgentlijk Leeraar in 't College te Ronse, de Normaalschool te St-Niklaas, Onderpastoor te Scheldewindeke, Nederbrakel en Nevele;

Pastoor te Meigem den 8 Augustus 1929, aldaar godvruchtig overleden den 10 December 1939, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus.

De eerbiedwaardige overledene was een priester volgens Gods Hart: Godvruchtig, stichtend en innig gehecht aan zijne priesterlijke bedieningen. Als goede Herder heeft hij zijne schapen gevoed in de eenvoudigheid des harten: wat verdwaald was heeft hij opgezocht, wat zwak was heeft hij versterkt, wat sterk was heeft hij van het kwaad behoed.

De goedheid was al de grond van zijn hart; het was hem eene vreugde zijne parochianen te helpen door zinnen vreedzamen en wijzen raad. Hij was de vader der behoeftigen, weende om de bedrukten, en zijne ziel had medelijden met de armen.

Hij beminde den luister van Gods Huis, ook spaarde hij noch moeite noch geld om den tempel des Heeren te versieren en de goddelijke diensten op te luisteren. De godsvrucht tot het goddelijk Bloed heeft hij vuriger gemaakt door het oprichten der statieën van den Bloedigen weg.

Parochianen van Meigem, onthoudt zijne lessen, leeft er naar en bidt voor uwen herder. Beminde Zuster, heb dank voor uwe goede zorgen, troost u, eenmaal zullen wij met elkander in den hemel vereenigd zijn. Geliefde bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden. Beminde Broeder en Neven, priesters des Heeren, weest mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

H. Hart van Jesus, ik vertrouw op U, 300 d. afl.

K. Van Braekel, Meigem