

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven Mijn
God, op U heb ik al mijn betrouwen gesteld.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

PETRUS RAMPENBERGH

Echtgenoot van

ANTOINETTE MERTENS

Lid der Fanfarenmaatschappij « De Vrije Belgen »
en van het Broederschap der H. Barbara,
*geboren te St-Ulrich-Capelle den 14 Januari 1857,
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te Sint-Martens-Bodeghem den 14 Januari 1929,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.*



In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen en
tot mijnen God heb ik verzucht; en van uit zijnen
tempel heeft Hij mijne stem gehoord; en mijn
geroep is Zijne ooren binnengedrongen.

Ps XXVII, 7.

De dood is beter dan een bitter leven en beter
is de eeuwige rust dan eene aanhoudende kwij-
ning.

Eccl. XXX 17

Vaartwel, duurzame Echtgenoot, Kinderen,
Kleinkinderen en Bloedverwanten, tot wederziens
in den schoonen Hemel, waar ik u allen verwacht
en u zal blijven beminnen, gelijk ik U op aarde
bemind heb Troost U dan met mij, want ik ver-
laat een dal van tranen voor het rijk van vrede.

H. Cath van Senen

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begravenis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Martens Bodeghem op Donderdag 17 Januari, om 10 ure.

St-Martens Bodeghem, Evarist Hellinckx