

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Albert-Rochus RAMSDAM

echtgenoot van Mevrouw

IRMA BAGUET

geboren te Nederbrakel, den 13 Juli 1885,
en aldaar godvruchtig overleden den 10 April 1934.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde gelijk onze voorvaders het geweest zijn. Onze dagen zijn als eene schaduwe op aarde en wij verblijven er slechts maar een oogenblik. I Parap. XXIX

Gelukkig die de ure zijner dood geduldig voor oogen heeft en zich alle dagen gereed maakt om wel te sterven.

Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult krijgen; en des avonds wacht u wel van op den morgen te rekenen. Weest dus altijd bereid en leeft zóó dat de dood u nooit in ongereedheid vinde.

Navolg. Christi

De Almogende heeft dit leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomstige te doen kennen.

Bemide Echtgenoot en zoon, ik moet U al te vroegtijdig verlaten, maar mijne liefde voor u verdwijnt niet. Dient God in alle rechtvaardigheid, bemint en helpt elkander; en de vrede Gods zal met u blijven. Een laatste gunst vraag ik U: "vergeet mij niet in uwe gebeden."

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.