

De dood der rechtvaardigen is geene dood, zij  
ontslapen zachtjes op de aarde om in den Hemel  
te ontwaken.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

## FRANCIES RAMSDAM

Zoon van wijlen

**Charles-Louis en van Coleta Van Wymeersch**

geboren te Nederbrakel, den 20 Februari 1866 en  
aldaar godvruchtig overleden den 29 Juli 1926.

*Versterkt door de H.H. Sacramentender stervenden.*

**Lid van het broederschap van het H. Hert en der  
Confrerie van de H. Barbara.**

Vereerd met het Landbouw-eereteeken van 2e klas.

Hij was onberispelijk in zijnen handel en wandel  
en was een overtuigde christen. - Hij aanvaarde met  
een goed hart al wat hem overkwam, bewaarde den  
vrede in het lijden en bleef verduelig op den dag  
zijner ellenden. Zijne goedheid en dienstwilligheid  
maakten hem beminnelijk en deden hem overal  
vrienden ontmoeten.

o Maria, mijne lieve Moeder, naast God waart gij  
ten allen tijde het eenig voorwerp mijner hoop en  
mijner liefde: wees nu ook voor mij de deur des  
Hemels.

Teergeliefde Broeders en Zuster ik dank u voor al  
de zorgen welke gij mij hebt toegedragen bijzonder-  
lijk gedurende mijne ziekte; moge de goede God  
het u ruimschoots vergelden. Gij allen Bloedverwan-  
ten en Vrienden waf ik van u verzoek, het is mij  
te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300d.afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk O. Surdiacourt-Blommaert