

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Ter nagedachtenis

van Mijnheer

KAMIEL RAMSDAM

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE PLAETENS

geboren te Nederbrakel den 29 September 1863,
en er overleden den 30 September 1936.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Heden is de mensch verheven, en morgen zal hij niet meer gevonden worden — I Mach. II, 63 — Daarom, weest bereid, omdat gij noch den dag weet, noch het uur — Matth. XXX, 13 — Gelukkig degenen die, als de dood nadert, zich wel kunnen bereiden om te sterven — H. Laurentius.

Hij heeft zijn huis zorgvuldig bestuurd en zijn brood niet in ledigheid geëten. God gaf — God nam; Zijn Naam zij gezegend.

Ik heb droevige maanden beleefd en lastige nachten geteld — Job VII, 3. De dood heeft dan een einde gemaakt aan den langdurigen strijd tusschen het lichaam en de smarten die het overweldigden... Het uur der belooning is geslagen — H. Ephrem.

Duurbare echgenoot, lieve kinderen, groot is uw liefde voor mij geweest: allen waart gij bezorgd voor mij in mijn langdurige ziekte. Hebt allen dank ervoor. Weest niet ontroostbaar, gelijk dezen die geen hoop hebben op een ander leven, weldra zien wij elkander weder in den Hemel. Bidt voor mij

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.