

Heer, de slag die ons getroffen heeft,
verbrijzelt ons hart, maar als christenen
buigen wij ons naar de schikkingen van
uw Goddelijken Wil.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Karel-Jozef RASPOET

geboren te Dilbeek, den 15 Juni 1910
en zeer godvruchtig overleden te Dilbeek
den 6 Maart 1940, voorzien van de
Heilige Sacramenten der stervenden.

Er is geen dood voor de rechtvaardigen; hunne dood is slechts een overgang tot het eeuwig leven.

H. Alphonsus.

Voor de geloovigen immers wordt het leven bij het overlijden verwisseld, niet weggenomen, en, eens het huis van dit aardsch verblijf ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonstede verkregen. (Prefatie Mis Overledenen).

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat in ze eerst te beweenen, en dan voor hunne eeuwige rust te bidden.

H. Augustinus.

Jesus, Maria, Jozef!

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Drukkerij D. Branckaert, Brussel