



TER NAGEDACHTENIS AAN

MEVROUW

MARIA RASPOET

weduwe van de Heer Albert **TEMMERMAN**

geboren te Oosterzele op 12 juni 1909 en
godvruchtig overleden te Gent
op 4 augustus 1975,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Over de dood van deze sympathieke vrouw hangt diepe droefheid. Haar edel karakter, haar werkzaamheid, de grote liefde voor allen die haar omringden, dit alles weeft dubbele weemoed en smart rondom deze pijnlijke scheiding.

Het afsterven van Maria laat een grote leemte na in het hart van velen; zij was steeds bereid zichzelf te vergeten om aan anderen dienst te bewijzen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, zusters, broers, familieleden, vrienden en kennissen, ik laat U in droefheid na, doch wees getroost, eens zullen wij allen terug verenigd zijn in het eeuwig Vaderhuis, waar geen pijn of rouw ons geluk nog zal storen.

De families **TEMMERMAN** en **RASPOET**,

bedanken.

Begr. Snoeck-De Weirt, Gent, Tel. 25 39 14