

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

IDALIE RASSCHAERT

echtgenoot van

IYO COUSSERIER

*geboren te St-Goorix-Audenhove, den 4 October
1865, en aldaar godvruchtig overleden,
den 13 September 1911, versterkt door de Heilige
Sakramenten der stervenden,*

*Lid van de Broederschappen van den H. Rozen-
krans. van O. L. V. van 7 Weeën en der Heilige
Kruiswegvereeniging.*

Billijk is onze droefheid want pijnlijk is de slag die ons getroffen heeft. Moeder die met ons maar eene ziel en een hert uitmaakte is ons ontnomen. Haar echtgenoot, verliest in haar eene geliefde vrouw, hare kinderen eene teedere moeder. Zij hield zich onophoudelijk bezig in haar huis en besteedde haar leven aan het geluk harer kinderen. In christelijke gevegens opgebracht, bleef zij getrouw aan de oefeningen van den godsdienst.

Vroegtijdig en bitterlijk door de hand des Heeren getroffen, onderwierp zij zich met ootmoedigheid aan Gods wil.

Vaartwel lieve *kinderen*... ik zou nog gaarne eenige jaren met u verbleven zijn om uwe zwakke schreden te geleiden... God heeft er anders over beslist, dat zijn H. Naam gebenedijd zij. Ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde lief had. Eert vader al de dagen zijns levens, en weest mij in uwe gebeden indachtig.

Beminde *echtgenoot*, en dierbare familie, weest de steun der jonge weezen. Is uw hert nu bedroefd door mijne dood, doch troost u, na korten tijd zullen wij te zamen in den hemel vereenigd zijn.

Intuschen bidt voor mij.

Mijn Jesus bermhertigheid.

(100 d. afl.)

Druk. De Keyser & Schautteet Sottegem.