



Bid voor de Ziel

van

ISIDORUS RASSCHAERT,

Echtgenoot van

Maria De Tandt

*Geboren te St-Goorix-Audenhove, den 6 Septem-
ber 1871 en aldaar godvruchtig in
den Heer ontslapen den 3 Juli 1916, voorzien
van de HH.Sacramenten der Stervenden.*

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Eccl. XXX.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder
genezing (Jer. XV). Gij hebt mij, o God, beproefd
door het lijden, als het goud in den smeltoven (Sap)
tot U heb ik, o Heer, verzucht in mijne uiterste
kwellung, voor U heb ik mijn lijden en mijne be-
proevingen uitgestaan, aan U heb ik ze opgeofferd
tot uitboeting mijner zonden.

Duurbare *Echtgenoot*, leef altijd als een goede
kristen, zorg voor ons kind, leer hem God kennen
en beminnen, en gij zelve onthoud uw leven lang
hoe in onze uiterste beproeving, godsdienst en
geloof alleen, onze sterkte, onze troost en steun
waren.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

R. I. P.

Druk. Th. De Keyser & Schautteet, Sottegem