



TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
den eerzamen

**Joannes-Baptista RASSCHAERT**

zoon van

JAN-BAPTIST en FREDERIKA DE SMET  
echtgenoot van

**MARIE DE WEERDT**

geboren en Christen gedoopt te St-Blasius-Boekel  
den 14 februari 1849 en daar ook na eene langdurige  
ziekte meermaals versterkt door de HH. Sacramen-  
tenwvdruchtig overleden den 8 Augusti 1908.

**Bid voor zijne Ziel**

R. I. P.



« Willen is kunnen » scheen de kenspreuk te zijn  
van onzen vriend Jan.... Nederig begonnen, bracht  
hij in het zweet zijns aanschijs tien kinderen  
groet.... Meinig jaar trok hij onder Gods geleide  
Frankrijk in en bracht van daar, gelijk menige an-  
dere Vlaming den nooddrift mee voor vrouw en  
kind. De zoons stonden vader dapper bij, van zoo  
haast de krachten toelieten den reiszak op te ne-  
men, voortaan mocht vader bij moeder blijven.  
Spiegelt U Franschmans-kinderen.

Door de geestelijkheid opgemerkt droeg de Kerk-  
raad hem het ambt van kerkdienaar op, ambt dat  
hij met de grootste nauwkeurigheid uitoefende.  
Noch onverstandige spot, noch lage afjontstijfheid,  
die toch elken voorspoed benijdt konden ooit  
den onverschrokken man ontroeren. Eerbied voor  
Gods Huis en belangen voor de kerk lagen bij hem  
boven. Zijne gedachtenis zal bij vrouw en kind en  
bij alle weldenkenden in zegening blijven.

Vergefen wij vriend Jan niet in onze gebeden ;  
bidden is toch 't eenige wat levende voor dooden  
kunnen doen en God zal het ons loonen.

Mijn Jezus barmhertigheid (100 dagen afl.)

Sinte-Maria-Hoorabeke, druk. J. DE CLIPPLE