

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

†

ZALIG AANDENKEN

van

JOZEF - VICTOR RASSCHAERT

zoon van wijlen Sebastiaan
en van Marie-Sidonie DE BACKER

geboren te Zegelsem den 12 Maart 1908
en overleden te Maagdenburg (Duitschland)
den 22 Augustus 1943.

Twee zaken vooral maken ons het verlies van den duurbaaren overledene nog pijnlijker : zijn vroegtijdig afsterven en de bange eenzaamheid door de verre scheiding van al dezen die hem duurbaar waren !

In den bloei van het leven weggerukt, slaat zijn afsterven een diepe wonde in het hart van zijn moeder, zijn broers en zusters die hem allen vuriglijk beminde. Doch grooter wordt nog de smart bij de gedachte aan de verlatenheid waarin hij is heengegaan — verre van het vaderhuis — zonder dat 'n teedere streelende moederhand of 'n medevoelende blik van zijn geliefden eenige verzachting konden brengen in zijn eenzaam lijden.

De eenige, maar ook doorslaande troost bij zijn heengaan is dat hij een diep godsdienstige jongen was die steeds, zooals hij zelf schreef, met een gerust geweten den verderen afloop der zaken kon afwachten ; want hij was ook godvruchtig en zocht steun in 't gebed en vooral in zijn rozenkrans die hij steeds, ook op het werk, bij zich had, opdat hij "niettegenstaande de groote gevaren voor bekoring, zonder schaamte en met opgeheven hoofd bij z'n duurzame familie zou mogen terugkeeren „ (woorden v. d. overledene).

Heer, hard is de slag, doch met kristene gelatenheid onderwerpen wij ons, uw H. Wil geschiede !

Duurbare moeder, geliefde broers en zusters, troost u bij de gedachte dat het lijden 'n teeken is van Gods barmhartige liefde. Blijft veel voor mij bidden opdat wij elkander eens terugvinden voor eeuwig.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl)