



Men strooie ginder bloemen op het graf
Van dezen die voor 't Land zijn leven gaf!
En wille God voor 't lang en roemrijk streven,
Als heldenloon, den zegepalm hem geven!

De kristene soldaat die sterft op 't veld
van eer met 't wapen in de hand, en zijn
bloed aan God offerende voor 't Vader-
land, is een martelaar, en vaart ten He-
mel op, met den zegepalm in de hand.

Jonge held, brave zoon, fiere Belg, wij
betreuren u; doch in ons hart juichen
wij en roepen vol hoop en troost: tot
hierboven in 't eeuwig Vaderland van
heil en vrede, waar oorlog nimmer woedt
en scheiden niet bestaat.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters,
stort geen tranen meer, mijn lot lag in de
handen van God. Ik moest zoo sterven.
Voorwaar geen schooner dood kon ik
uitdroomen. Eervol in de oogen der
mensen en zalig in de oogen van God!

Barmhertige Jezus, schenk hem de eeuwige
rust. (7 j. en 7 q. aflat)

H. Hert van Jesus, bescherm ons Vaderland.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen.