

Wie in lijden en sterven zich overgeeft aan den
Wil van God, ontslaapt in vrede! (H. Alph.)



Bid voor de ziel

van

VICTOR RASSCHAERT

echtgenoot van

MARIA MAES

geboren te St Blasius-Boekel den 3 Februari 1882 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 8 Juli 1945.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden

De dierbare overledene was een goede christene,
die God en zijn H. Kerk diende zonder menscheluk
opzicht. Om zijne goedhartigheid en vreedzame han-
delwijze, om zijne dienstvaardigheid was hij van
iedereen geacht en bemind. Voor zijn huisgezin was
hij de goede en werkzame vader die voor het wel-
zijn der zijnen zich geen moeite spaarde.

God mengelt het geluk dezer aarde met beproe-
vingen opdat wij een ander zouden betrachten dat
onvermengd en onvergankelijk is.

Dierbare echtgenootte en kinderen een zware slag
komt ons treffen: het is hard voor mij U te moe-
ten verlaten en gij verliest uwen steun. Doch stellen
we ons betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid
en onderwerpen we ons aan Gods aanbiddelijken Wil.
Tot weerziens dan allen in den Hemel.

Dierbare Kinderen, eert Moeder haar leven lang
en bedroeft haar nooit. Vergeet ook nooit uw vader
maar gedenkt me steeds in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt