

Zij stijge Godewaarts ons bēe ;
Rust, rust thans zacht in stillen vrēe,
En moget gij na 't smartelijk sterven,
Een plaats in 't heilig Sion erven !



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mijnheer

ALBERT REGAERT

zoon van

JOZEF EN MATHILDE ROELAND

geboren te Nederbrakel,

den 9 Mei 1900 en overleden te Kortrijk,

den 19 Januari 1918.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.



Vertrouw op den Heer en doe het goede. Ps. 36.

Gij maaktet mijne dagen kort, o Heer, en mijn bestaan is als niets bij U. Ja, louter ijdelheid is alle mensch, die leeft ! Ps. 38.

Alhoewel zoo jong van jaren was deze lieveling zeer rijk aan deugden en verdiensten. Geen kind zoo stil, zoo goedaardig, zoo liefvallig en braaf. Daarom werd hij bemind van God en alle menschen.

Wie kent de besluitselen van God ?

De aarde in deze schrikkelijke oorlogstijden is meer dan ooit een tranendal te noemen. Zijn zij niet gelukkig die leven in vrede en vreugde bij den Heer ?

Hierboven kan mij niemand meer verontrusten, niemand meer vervolgen !

Vaartwel, duurzame Ouders, Broeder, Zusters en Bloedverwanten. Ik zal niet meer lijden. Stort geen tranen over mij, maar weest mij enkel indachtig in uwe goede werken en gebeden. Vaartwel en tot wederziens.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Nederbrakel. - Drukk. W^e O. Van Nieuwenhove.