

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten o Heer.

† Bid voor de ziel †

van Mijnheer

JOZEF REGAERT

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE ROELAND

geboren te Michelbeke, den 7 December 1866 en
in de stichtendste gevoelens van godsvrucht overleden
te Nederbrakel, den 16 Januari 1934.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

Jozef was een man vol van geloof en tot in het diepste zijner ziel aan onze Moeder de H. Kerk vastgekleefd. In zijne maandelijksche Communie als trouwe lid van den Bond van 't Heilig Hart zocht hij de zedelijke kracht die hij noodig had om vlekkeloos Gods wegen te bewandelen; het genootschap der Xaverianen was voor hem het strijdperk waar hij zonder vaar of vrees zijn christelijke gevoelens zou toonen. Gansch onberispelijk was zijn leven, voorbeeldig was zijn smartelijk ziekbed, schoon en vol troost zijn laatste oogenblikken. Nooit opende hij den mond om te klagen, kalm en vol onderwerping aan Gods heiligen wil zag hij de dood naderen, sterven achtte hij een geluk; het kruis was zijn steun, de naam van Maria, in wie hij al zijn betrouwen stelde was zijn troost.

Vaarwel, teergeliefde echtgenoot, ik dank u voor uw liefde en goede zorgen, onze scheiding zal niet langdurig zijn tot wederziens in den schoonen Hemel.

Bemide kinderen, vaarwel! Vergeet de zuchten, het lijden, de zorgen uws vaders niet! Vergeet niet wat gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt, dan zullen wij elkander welhaast terugvinden om nooit meer te scheiden, maar om ons voor eeuwig te verheugen in den Hemel bij God. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communiën.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in u.

Rust in Vrede.

Nederbrakel. Druk. Wed. O. Surdiacourt.