

Ik weet dat mijn verlosser leeft, en dat mijn  
oogen hem zullen aanschouwen.

Bid voor de ziel † van zaliger

**Mevrouw Maria Delphina REMORY,**

Echtgenootte van Mijnheer

**REMY SADOINE,**

*Geboren te Voorde, den 6 Juli 1879 en overleden  
te Everbeek Ste Marie, den 7 Februari 1939.*

*Bediend van al de HH. Sakramenten.*

---

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen  
en tot mijn God heb ik verzucht; van uit zijn  
heilige woon heeft Hij mijn stem verhoord,  
en mijn geroep, tot Hem opgestegen, is zijn  
ooren binnengedrongen. Ps. 27.

Zij was vol geloof, eenvoudig, rechtzinnig,  
godvreezend en verwijderd van het kwaad;  
daarom werd zij van iedereen geacht en nie-  
mand was er die een woord tot haar nadeel  
sprak. Job. 1.

De dood is verkieslijk boven een leven vol  
bitterheid, en de eeuwige rust boven een aan-  
houdende kwijning. Eccl. 30, 17.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, teergeliefde  
Kinderen, Kleinkinderen, Zusters en Broeders  
hebt dank voor uw liefde en zorgen: De Heer  
zal u beloonen. Ziet, ik sterf, maar mijn liefde  
niet: ik zal u beminnen in den hemel, gelijk  
ik u op aarde heb liefgehad.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

---

Everbeek, druk Depessemier Vanderdopckt