

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het eeuwig  
leven. Symbolum.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Maria-Emma R E M Y**

echtgenoot van Mijnheer

**Jules PITERARENTS**

geboren te Erwetegem

den 9 Juli 1887 en godvruchtig overleden te

St. Martens-Lierde, den 28 Juni 1943

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Beziel met een eenvoudige maar krachtige geloof: was zij tot het einde haars levens onwankelbaar in hare kristelijke gevoelens en stierf gelaten op God betrouwende.

In de langdurige en zware beproevingen heeft zij de stichtendste verduldigheid beoefent. Ieder die haar naderde was getroffen door die wondere onderwerping, niettegenstaande haar vele lijden.

Gods'wil was haar wil en nooit hoorde men haar morren noch klagen.

Niemand kent de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid.

De beproevingen zijns doorgaans weldaden en werken van Gods'goedertierenheid om onze harten af te trekken van het aardsche en ons te doen opzien naar een beter en overgankelijk geluk.

Bemide echtgenoot en bloedverwanten, vaartwel! uwe aanhoudende zorgen brachten me verzachting en uwe beminnelijke genegenheid was mij een troost. Ik dank U en God loone er U voor. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

---

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.