

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Jufvrouw

Clemence REYGAERT

Lid van de Confrerie van O.L. Vrouw,
van de Derde Orde

en andere godvruchtige vereenigingen,
geboren te Delftinge den 2 December 1869,
en aldaar godvruchtig overleden den 14 Septem-
ber 1941, voorzien van de H H. Sakramenten.

.....

Gansch haar leven was gebed en opoffering. In het gebed vond zij troost en sterkte. Bij God vond zij ook de kracht om zich te geven en te offeren voor anderen. De voorzienigheid had het zoo geschikt dat zij, als het ware een tweede moeder, zou meê werken aan de opvoeding van een talrijk gezin. Hier heeft zij haar edelmoedig hart en haar geest van opoffering kunnen toonen, indachtig het woord van den Zaligmaker : en wie een zoodanig kind in mijnen naam ontvangt, ontvangt mij. Mat XIII 5

Kostbaar is in de oogen Gods, de dood der rechtvaardigen.

Duurbare familieleden, het uur dat God mij gesteld heeft is gekomen : wij moeten scheiden. Maar deze scheiding zal maar tijdelijk zijn. Eens komt de dag dat we elkaar zullen wedervinden in den Hemel. Hebt dank voor uwe liefde, en Gij, gedenkt mij in uwe gebeden. Van uit den hemel zal ik bij God voor u ten beste spreken.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 dagen afl.

R. I. P.

.....

Druk, Pieraert, Brugstraat, 25 Geeraardsbergen