

De dood der rechtveerdigen is het einde der ellenden en de ingang der zaligheid. H.Ant.



**BID VOOR DE ZIEL**

*van Mevrouw*

**VICTORINE REYGAERT**

*echtgenootte van d'heer*

**MARIÏ DE VROEDE,**

*geboren te Hemelveerdegem, den 21 December 1871  
en er overleden den 11 Januari 1915.*

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

De vrouw die den Heer vreest, zal geprezen worden... Op haar betrouwde het hart van haren man. Zij lette op alle de omgagen van haar huisgezin en heeft haar brood niet in ledigheid geëeten.

Zij was eene moeder waardig om in de gedachtenis der goeden te leven : oprecht, eenvoudig en godvreezend.

Mach.VII, Job I.

De Heer heeft haar beproefd gelijk het goud dat door het vuur gaat ; want zij heeft lastige dagen geteld en haar leven in smart geëindigd ; doch in alle hare ellenden vond zij hulp en troost met dikwijls en godvruchtig te herhalen : "Uw wil, Heer, geschiede op aarde als in den Hemel.

Luc.

Troost u, beminde Echtgenoot, Broeders, Zusters en Bloedverwanten ; draagt zorg over mijne kinderen. Ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk van yrede. Ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet. Ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik U op aarde bemind heb.

• Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

.....  
*Drukk. M. Vande Maele, Karmelietenstr. Geerardsb.*