

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria - Louisa - Mathilda REYNEN

echtgenoot van Mijnheer

KAREL COPPENS

geboren te Boxtel (Holland)

den 25 Mei 1879 en in den Heer ontslapen, te

Sint-Jans-Molenbeek, den 30 Maart 1924,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij was eene Godvreezende vrouw en er was niets in hare woorden te berispen, zachtmoedig en werkzaam, vondt zij immer haar geuk in de stille eenzaamheid van den huiskring

Het einde van haar leven was gelijk aan het begin. Ondanks de langdurige ziekte die haar ondermijnde en al hare krachten kwam uitputten, toch bleef zij verduelig en onderworpen aan den wil des Heeren. Nog eenige jaren had zij willen leven voor het geluk van haar kind, maar God heelt het anders gewild.

Beminde Echtgenoot, Kind en Bloedverwanten, gij weet hoe ik met geduld gewerkt en geleden heb. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Troost u; onze scheiding is niet eeuwig, daar boven wacht ons de eeuwige blijdschap.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

100 d. a.

Vandendriessche-DeVieschauer, Nederbrakel