

Gelukkig die van kindsbeen af,
Maria gansch haar harte gaf,
en, tof haar laatste stonden,
bij haar en haren Zoon alleen
den troost in 's werelds droef geweën
gezocht heeft en gevonden !



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Maria Germana Reynaert

dochter van

Jan Baptist en Maria Melania Verloof

geboren te Mater den 9 Juni 1899
en overleden te Mello, den 25 Mei 1930,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw

'k En heb niet lang geleefd, maar veel geleden;
'k heb weinig blijdschap, droefheid veel gezien:
hoe vaart het mij, in de eeuwicheden,
geen droefhied en geen lijden meer te zien,

Zoo is het in dit ballingschap der aarde :
't geluk is kort, eilaas, en 't lijden lang ;
't is nacht aleer de middag klaarde,
en rust ' en is het nimmer, zonder dwang !

Geliefden, niet terug -, niet omgekeken ;
omhoogwaards is de weg, de zaligheid ;
de waarheid Gods is mij gebleken,
u zal zij blijken ; volgt me, en waest bereid .

Want 't komt een dag weleens, van al de dagen
de schoonste, vol onsterfelijk genot,
dat wij, die hier ons scheiden zagen,
en weenden, weér te zamen zijn bij God !

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw in U.

100 d. aft.

Eyne drukk. M. Van Maercke.