

ONZE VADER... UW WIL GESCHIEDE.



Troostvol Aandenken

aan

IRÈNE REYNTJENS

teerbemind dochtertje van

HENRI & IRMA DEROOSE

*den 18 November 1930 te Helkijn geboren en
aldaar den 8 Februari 1938 aan de liefde van
zijn ouders ontruikt.*

't Was een engel hier op aarde
die op korten tijd vergaarde
al de perels van zijn kroon ;
vrij van schuld en zondebanden,
onverwachts, zijn zieltje landen
ging, in 't zalig Hemelwoon.
Weent niet ! Troost U, Vader, Moeder,
'k ben gelukkig bij den Heer.
Treurt om mij niet, Zusters, Broeder,
eens zien wij elkander weer.

Lieve Engel, bid voor ons !

Drukk. J. Castelain, Helkijn.