

Die den Heer vreest zal in zijn uiterste gelukkig zijn en in de uur des doods gezegend worden. Eccl. I 13

Bid voor de † Ziel van
Mevrouw

ROSALIE RICHET,

Echtgenoot van

RICHARD GAUQUIER.

Geboren te Everbeek, den 4 April 1864
en er overleden den 19 Mei 1937

Voorzien van de HH. Sakramenten

Zij was een goede huisvrouw, een teedere moeder die haar kinderen aanzag als een kostbaren schat door God geschonken; met waarheid mag ze zeggen: ge zijt getuigen geweest van mijn liefde voor u; vergeldt me nu door uw gebeden en goede werken. Eccl. Phil.

Van jongs af in de vrees des Heeren opgevoed, onderhield ze steeds zijn heilige wet. Als haar de beproeving overkwam, viel ze niet uit in klachten, maar leed met geduld, wetende dat de goddelijke Voorzienigheid ons in dit leven beproeft om ons te sparen in het ander. H. Alp.

Vertroost u, beminde echtgenoot, ik ga naar een beter vaderland; geliefde kinderen en kleinkinderen, lieve zuster, daarboven zal ik den God van barmhartigheid smeeken allen eens gelukkig te mogen zijn, na deze korston-dige scheiding. H. Chrys. H. Hier.

Jezus. Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

Everbeek druk, Depessemier-Vanderdonckt