

De ouderdom, bereikt op de weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.
(Spreuk XVI. 31.)



Bid voor de ZIELERUST van Zaliger
Mijnheer

KAMIEL RICHEZ

Weduwnaar van Mevrouw

AMELIA DEPREZ

geboren te *St. Jans-Hemelveerdegem*, de
10 juli 1871 en godvruchtig in de Heer
ontslapen te *Mol*, de 5 maart 1959,
voorzien van de Troostmiddelen van
Onze Moeder de *H. Kerk*.

Hij was eerlijk en rechtschapen, eenvoudig en werkzaam. Zijn voorkomendheid en vriendelijkheid deden hem beminnen door allen die hem kenden.

Op Uw barmhartigheid heb ik gehoopt en in Uw zaligheid zal mijn ziel zich verheugen. De Heer, die mij goed gedaan heeft, zal ik prijzen.

Dierbare Dochter en Kleinkinderen, die mij met zoveel liefde verzorgd hebt, de goede God zal U vergelden door oprecht geluk en vrede. Van hierboven blijf ik over U waken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Jezus, Maria, Jozef.

R. I. P.



Voor de gebeden en 't rouwbeklag bij
het afsterven van hun diepbetreurde,
DANKT van harte **DE FAMILIE.**

Druk. R. Eysermans-Swerts, Mol. — Tel. 64.