

De hooge ouderdom is eene kroon van eer, wanneer hij gevonden wordt op den weg der gerechtigheid.

† Bid voor de Ziel †

van den heer

**Lucas Richez**

weduwnaar van  
Mevrouw **MARINA CROMPHOUT**

echtgenoot van  
Mevrouw **ROSALIA SPELDOORN**

geboren te *St-Jans-Hemelveerdegem* den 3 December 1844 en godvruchtig overleden te Gendbrugge den 20 Jan. 1923 versterkt door de HH. Sacramenten.

*Hij was lid der Gilde van het Allerheiligste,  
H. Barbara en wekelijkschen Kruisweg.*

Hij was minzaam en vredelievend in zijnen omgang met iedereen; een voorbeeldige huisvader en een trouwe kristen, innig verkleefd aan zijn geloof. Bij allen die hem kenden, laat Hij 't aandenken van een vroom en deugdzaam leven.

De zielen der gerechtigen zijn in Gods handen, en de kwellinq der dood zal hen niet verschrikken; zij zijn in vrede.

O Maria, Gij waart mijn steun in mijne zwakheid, en mijn toevlucht in mijne ellenden: wees nu ook de hoop mijner zaligheid.

Teergeliefde *Echtgenoot* en *Kinderen*, weent niet bij mijn afsterven zooals dezen die geene hoop hebben; weldra vinden wij voor eeuwig elkander weder in den schoonen hemel. Blijft mij gedachtig in uwe gebeden., Ik smeek voor u allen Gods mildsten zegen af.

*H. Hert van Jezus ons toekome uw Rijk! 300 d. a.  
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl*

R. I. P.

---

*Dr. De Keyser en Schautteet Sottegem*