

God had ze ons gegeven, God heeft ze ons ontnomen, dat zijn H. Naam gezegend zij.

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN mevrouw

EMMA RISSELLIN

echtgenootte van d' heer

RENÉ MINNAERT

geboren te Nederbrakel, en overleden te
Maria-Lierde den 10 December 1904,
in den ouderdom van 52 jaren.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.



De dood der rechtvaardigen is slechts een overgang tot een beter leven. H. BASILIUS.

Zij had medelijden met de armen en heeft hare hand voor den behoeftigen geopend.

JOB. XXXI

O Maria! van jongs af heb ik mijn betrouwen op u gesteld; gansch mijne hoop is op u gevestigd.

H. BERNARDUS.

Lieve kinderen, denkt aan de zorgen die ik voor u gehad heb, leeft in de vreesze des Heeren; bemint elkander, en weest de troost uws vaders.

H. BERNARDUS.

Zoet hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

300 d. afl.

Bermhertige Zaligmaker, verleen hare ziel de eeuwige rust.

R. I. P.

Drukk. O. Van Hell putte, Sottegem.