

Hart van Jezus, hoop van die in uwe liefde sterven,
ontferm U onzer. (Litanie)



Heer mijn God, die mij opriep in den bloei mijner jaren, uw H. Wil zij aanbeden, en met liefde heb ik mij onderworpen aan uwe raadsbesluiten. De dierbare overledene werd in de lente des levens ontrukkt aan de liefde harer moeder en aan de achtig van familie en kennissen.

In hare prilste jeugd heeft een verraderlijke ziekte hare krachten gesloopt, en van toen af werd haar leven een aaneenschakeling van kwelling, lijden, benauwdheid en hulpbehoevendheid. In haar ziekelijk en lijdend leven sloeg zij vol gelatenheid de oogen op de Gekruisigde Zaligmaker, wel wetend, dat zij die deelgenooten zijn van Zijn lijden, ook deel zullen hebben in Zijn vertroosting.

In haar leven was het gebed haar troost, en toen zij haar einde voelde naderen vroeg zij gebeden en scheidde haar lijden vergeten te zijn om met verdubbelde kracht schietgebeden naar haar Schepper op te sturen.

Gelukkig zij, die met een zalige dood hun leven eindigen, daar is de eindpaal van hun lijden en smarten; daar het begin oer zaligheid die nimmer zal eindigen.

Spr. 32. 6.

Dierbare moeder, broers en zusters, heb dank voor uw zorgen aan mij besteed, treurt niet over mij, die zoo vroegtijdig van U ben heengegaan, ik sterf gaarne en gerust. Verheug U veeleer, dat ik gekomen ben in het huis mijns Hemelschen Vaders en daar zal ik met mijn lieven vader op U wachten om met U vereenigd, eeuwig gelukkig te zijn.

Druk G. Demulder, Viane-Moerbeke