

De rechtvaardige sterft gerust, de dood is slechts de
overgang tot een beter leven. H. BERN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Bernard ROEGIEST,

Weduwnaar van

Delphina DHAEMERS,

geboren te Ertvelde den 3 April 1837 en aldaar
godvruchtig overleden den 6 Juni 1914,
versterkt door de H. Sakramenten.

Hij was waarlijk goed en zachtzinnig, vol van geloof
en geschikt van zeden. 2 MAL.

De vrees des Heeren verblijdt het hert: zij verschaft
vreugde en een lang leven: alwie den Heer vreest zal
op zijnen sterfdag gezegend worden. ECCLI. 1 - 12.

Zalig de mensch, die in zijn hert den alzienden God
indachtig blijft: in Gods heerlijkheid zal hij ruste
vinden. H1D. 14 - 22 - 27.

Duurbare Kinderen, volherdt in de vrees des Hee-
ren, en verlaat toch nooit het pad der deugd. Be-
waart de geboden van uwen Vader en vergeet het
voorbeeld van uwe Moeder niet; Weest uwen Vader
en uwe Moeder indachtig, opdat de Heer U niet
vergete. PS. 5.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. (300 dagen aflaat.)

Jesus, Maria, Jozef! (7j. en 7 quadr. afl.)

Ertvelde, druk. H. Wauters-De Witte.