

Vergeet de lessen uwer moeder niet. Prov. 1-8.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

COLETA ROELAND

ECHTGENOOTE VAN

VICTOR MALAISE

*geboren te Nederbrakel, den 15 Februari 1866, en
aldaar overleden den 3 September 1928, versterkt
door de H. Sacramenten der stervenden.*

Lid van de 3 Orde van den H. Franciscus.

Van kindsbeen af heeft zij gewandeld op de wegen des Heeren, zijne geboden onderhouden en van ganser harte Hem zoeken te behagen. De dood ontrok haar aan de liefde van echtgenoot en kinderen, doch zij was bereid om aan God rekening te geven van haren levenswandel. De goede God heeft aan zijne dienaress de beproevingen niet gespaard: met onderwerping aan Gods wil, heeft zij hare ziekte, ijkeid, verdragen tot dat de Heer ze uit de ellenden van dit leven tot zich heeft geroepen.

Ps. I. XX. 20.

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen aangenamen vrede, en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

H. Alph.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en kinderen, mijne liefde voor U sterft niet, ik zal U hierboven beminnen, zooals ik U op aarde bemind heb. Gij allen mijne bloedverwanten en vrienden, die mij gekend en bemind hebt, bidt voor mij. Beminde medezusters der 3 Orde ik beveel mij bijzonder aan uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Druk. J. Leherte en Zoon, Rouse.