

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

COLETA ROELAND

weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTIST BOCKSTAEI

geboren te Nederbrakel den 15 April 1857.
en er godvruchtig overleden den 17 Januari 1935.
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Afgemat door den ouderdom vol van dagen en verdiensten voor den Heer is zij gestorven.

Van hare jeugd af, had zij God leeren vreezen en zich van de zonde te onthouden. God dienende heeft zij de wegen van haar huis nagezien.

Met volle onderwerping aan den wil van God heeft zij de smarten van eene langdurige ziekte verdragen, de woorden van den Apostel indachtig: "Als wij met Hem lijden zullen wij met Hem verheerlijkt worden."

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft: De dood der rechtvaardigen is het einde van hunne ellenden, het begin van eene volmaakte rust, de voltrekking van hunnen zegepraal; zij opent hun de deur van het eeuwig leven.

Duurbare Kinderen, gij weet hoe ik in uw midden geleefd heb, blijft getrouw aan den Heer. Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk. Ik dank u voor de genegenheid, de zorgen die gij mij hebt toegedragen. De Heer alleen kan u die vergelden.

Een laatste gunst vraag ik U: "Weest mij indachtig in uwe gebeden. "

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.