

De mensch komt op en verslenst als eene bloem
hij verdwijnt als eene schaduwe. Job. XIV 2



Ter duurbare en Zalige Gedachtenis

VAN

EMMA ROELAND

DOCHTER VAN

PETRUS & PHARAÏLDE VAN LIERDE

*geboren te Nederbrakel, den 17 September 1887.
en aldaar overleden den 4 November 1907.*

—•••••—
In onschuld heb ik gewandeld, mijn voet stond
onwankelbaar in rechtveerdigheid. Ps. XXV.

Niets is duurzaam op de wereld; alle geluk
verdwijnt wanneer wij denken het te genieten.

Beminde Ouders, Zusters en Broeder, ik heb u
zoo zeer zoo innig bemind. — Volgaarne zou ik
nog lang bij u willen blijven hebben.

Hoe hard is het u te verlaten. — Ik ben te vroeg
aan uwe liefde onttrokken, maar God roept mij bij
onze pas overledene Zuster om beiden voor u
allen te bidden. Duizendmaal dank voor uwe liefde
en zorgen. De Heer zij uwe vertrooster, uwe sterke
en uwe steun.

Is het wreed zoo jong te sterven, misschien is
het gevaarlijker langer te leven. Th. a k.

Uw inzichten, Heer, zijn ondoorgrondbaar nog-
thans Gij zijt de oneindige goedheid; dat uw wil
geschiede en niet de onze. H. Lux.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl).

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel