

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



## Zalige Gedachtenis

van Mijnheer

## FRANCIES ROELAND

weduwenaar van Mevrouw

### MATHILDE ROOS

geboren te Nederbrakel, den 16 Juni 1857,  
en er godvruchtig overleden den 4 April 1940,  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart.

---

Gelukkig de menschen die het uur van hun dood  
voelen naderen en er zich vurig op voorbereiden in  
vereeniging met hun gekruisten Zaligmaker en met  
de Moeder van Smarten.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-  
zichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan den  
godsdienst, gehoorzaam aan het Opperhoofd der  
Kerk, vervulde op tijd zijn plichten jegens God, leer-  
de God vreezen, de zonde vluchten, God wel be-  
minnen en er naar te leven. (Canisius.)

Hij was een trouw en vurig lid van den Bond  
van het H. Hart, ook heeft het H. Hart van Jezus  
aan hem zijn beloften volbracht :

“ Ik zal hun al de genaden geven die zij in hun-  
nen staat noodig hebben.

Ik zal hen in hun beproevingen troosten.

Ik zal hunne toevlucht wezen gedurende het leven  
en vooral in de ure des doods.,

Beminde Kinderen, Kleinkinderen, Broeder, Zusters  
en Bloedverwanten hebt dank voor uw genegenheid  
en goede zorgen ; één zaak vraag ik nog : Blijft met  
mij vereenigd in het H. Misoffer en de H. Commu-  
nie. En gij vooral mijn dochter, bruid des Heeren,  
wees mij alle dagen indachtig.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quadr.)

---

Nederbrakel Druk. We. O, Surdiacourt