

Ter zaliger † Gedachtenis

VAN MIJNHEER

FRANÇOIS ROELAND,

echtgenoot van Mevrouw

Marie Madeleine VERPLANKEN,

geboren te Everbeke, den 19 Mei 1855 en overleden
te St Alphonse (Manitoba), den 30 Juli 1927.

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Al die hem gekend hebben beweenen zijn afsterven en geven getuigenis van zijne goedhartigheid; dat onze tranen en gebeden hem volgen in het graf, dien wij op aarde zoo zeer bemind hebben. H. Amb.

Moest daarom FRANÇOIS zoo ver gaan sterven, zonder ons den troost te laten van op zijn graf onze gebeden en tranen te storten.

Slechts enkele jaren vertoefde hij onder ons, om er eene welverdiende rust te genieten, aangemoedigd en vernieuwd is hij de nieuwe wereld ingetrokken om te zwoegen en te werken want voorwaar hij at zijn brood in ledigheid niet. Hij was bemind van God en van de menschen; immer door goedheid dienstvaardigheid en voorkomende handelwijze wordt men minnelijk gezocht en vindt men overal vrienden

Eccl Prov. H. Bon.

Beminde Echtgenoot, lieve kinderen en geachte bloedverwanten, ik moet u verlaten. Ik sterf maar mijne vriendschap sterft niet. In den Hemel zal ik U beminnen nog meer dan hier op aarde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr.

Zochts Harten van Jesus en Maria, weest mijn heil.
300 d afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt