

Mijn God, op U heb ik mijn betrouwen ge-
steld. Te Deum.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MATHILDE ROELAND,

echtgenoot van

JAN-BAPTISTE DELESTRÉE,

*geboren te Everbeek, den 27 Augustus 1865 en er
godvruchtig overleden den 14 Juli 1942*

voorzien van de H H Sacramenten der stervende

Zij was eenvoudig en oprecht en al haar we-
gen waren vreedzaam ; zij vreesde God en week
af van het kwaad. Job 1

Hoe troostend is het niet te mogen zeggen
van deze die ons door de dood ontnomen is : Zij
heeft al haar plichten als echtgenoot en als
moeder zorgvuldig gekweten, zij heeft haar
kinderen de grondstelsels der kristelijke deug-
den ingeplant en voor erfdeel achtergelaten.

H Franc. Sales

Ellendige dagen en smartvolle nachten zijn
mij te beurt gevallen ; doch ik troostte mij met
deze woorden : de Heer kastijdt dien Hij lief-
heeft. Job 73 ; Heb. 12, 6

Beminde echtgenoot, beweene mijn dood, maar
wees niet ontroostbaar : de dag zal komen dat
wij elkander zullen weerzien en eeuwig zullen
vereënid zijn. En gij, mijn geliefde kinderen
en kleinkinderen, bemint elkander, volgt den
weg dien ik u door mijn lessen en voorbeelden
heb aangetoond en vergeet me niet in uw ge-
beden.

Heer Jezus geef haar de eeuwige rust. 7 j. 7 q.

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt