

Stort tranen over eenen doode maar wees niet
ontroosbaar in uwe droefheid. **Eccl. XXXVIII**



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA EMMA ROELAND

echtgenote van Mijnheer

FRANCISCUS LEEMAN

geboren te St^e Maria-Lierde den 28 Augusti 1878
en aldaar overleden den 26 December 1912
voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij was godvreezend, en geregeld van leven,
hare gedachtenis is in zegening. **Mach. xv.**

De rechtveerdige mensch sterft gerust, hij
steunt op Gods barmhertigheid, en zal in zijne
verwachting niet bedrogen zijn. **H. Bernardus**

Vaartwel duurbare echtgenoot, lieve kinderen
en bloedverwanten, blijft getrouw aan Gods ge-
boden, wij zullen allen eens elkanderen in den
hemel wederzien. **H. Joan. Berchm.**

Heer Jezus ontvang in uwe barmhertigheid de
ziel van uwe dienaress opdat zij dood voor de
wereld in U leve, en ontslaging van alle schulden
door uwe goedheid bekomme. **Miss. Rom.**

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
n meer beminne. **(300 d. aflaat)**

Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde.