

Het is geschied zoo als het den Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij gebenedijd.

Job. I, 21.



Bid voor de ziel van

MARIA-THERESIA ROELAND

echtgenoot van

Petrus-Josephus Gosseye

*geboren te Elst,
den 29 April 1838 en overleden te Nederbrakel,
den 17 Februari 1917,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van de derde orde van den H. Franciscus van Assisen.

Die den Heer vreest zal troost vinden op zijn sterfbed en op den dag van zijne dood zal hij gezegend worden. Ps 1, 3.

Zalig zijn de vreedzamigen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. H. Math. 5, 9.

Zij was eene vrouw van geloof en vol iever voor hare kristelijke plichten. Dat zij dus in vrede ruste en in der eeuwigheid het geluk geniete dat de Heer bereid heeft voor degenen die hem beminnen.

H. Jac. I.

Vaarwel, beminde echtgenoot en bloedverwanten, leeft deugzaam opdat wij ons mogen wederzien in den Hemel.

Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7j. & 7q. a.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove.