

In den bloei mijner jaren ga ik naar het graf



geboren te Everbeke, den 13 november 1907
en er godvruchtig overleden den 15 Februari 1925

Voorzien van de HH. Sakramenten

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de
oogen van God; kostelijk zegt de H Bernardus
omdat zij het einde onzer ellende, is de voltrek-
king onzer zegepraal en de deur van het eeuwig
leven.

Gelijk de bloem door den storm plots gebroken
Wordt gij, o kind, ons door de dood onttrokken

Uw wil geschiede, goede God
Beslist door een besluit,
Dat niemand kan doorgronden
Wie gansch de schepping prijst;
Door duizend gulden monden.
Vergeef de traan die het oog ontvliet
Want was zij ons kind en zuster niet
Die uwe wegen zeer vroegtijdig had betreden
En van ware kinderliefde 't voorbeeld had gegeven
Vergeef die zucht, die rouw die traan
En hoor ons bede gunstig aan.
Wil ons en hare bede steeds beloonen.
Opdat zij dra met U daarboven moge wonen.

Troost u ouders, broeders, zusters en vrienden
al, troost u met mij, dat God u spare en beware om
nog eenige jaren gelukkig te zamen te leven. Voor
mij is het leven ten einde, bid voor mij, gelijk ik
uwer indachtig zal zijn

Mijn Jesus barmhartigheid.

Heer, geef haar de eeuwige rust 300 d. afl.

Everbeke druk. DepassemierVanderdonckt