

Roem niet op den dag van morgen, want ge weet
niet wat de dag van morgen baren z.a.l. Spr; 27.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MICHEL ROELAND

zoon van

Victor en Rosalie NOTERMAN

geboren te Oprakel,
den 17 Februari 1913 en aldaar godvruchtig
overleden, den 8 Februari 1925,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van het Genootschap van den H. Franc.-Xav.



In den bloei des levens is mij gezegd : « Gij gaat
sterven », Heer wie zal uwe geheimen doorgronden?

Toen ik nog vele jaren hoopte te leven en de
toekomst met genoeg te gemoet zag, werd ik plotse-
lings aan de mijnen ontrukkt. Ik eerbiedig de hand
Gods die mij getroffen heeft, en smeeek slechts om
genade en ontferming

Heer, Gij hadt hem gegeven tot ons geluk en onze
blijdschap .. doch ziet Gij hebt er anders over
beschikt ; heden vraagt Gij hem terug ; wij geven
hem U zonder tegenstand, doch met een hart door-
griefd van droefheid. H. Ephr.

Wij hebben hem bemind; laat ons hem niet verla-
taten tot dat wij hem door onze gebeden gebracht
hebben in het huis des Heeren, H. Ambr.

Jezus, Maria, Joseph, verlicht ons, helpt ons redden
ons. 300 d. afl. Leo XIII

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons. 300 d. afl.

Drukkerij A. Vandendriessche, Nederbrakel.