

Gelukkig degenen, die in den Heer sterven.
ACT. AP. 14.



BID VOOR DE ZIEL
VAN

SILVIE ROELAND

ECHTGENOOTE VAN

TÉLESPHORE VANDECATSEYE

*geboren te Everbeek, den 10ⁿ Juni 1857 en aldaar
overleden den 27ⁿ October 1941, versterkt door
al de rechten onzer Moeder de H. Kerk.*

Een erekroon zijn de hooge jaren, die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.

PROV. 16, 31.

Zij was eenvoudig en oprecht, een onberispelijke
echtgenoot, een zorgvuldige toegenegen moeder,
en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

H. FRANC.

Zij heeft haar pijnen en smarten met verduldig-
heid verdragen, versterkt door de woorden van
den Apostel : de Heer kastijdt deze die Hij bemint.

HEBR. 12

Vaarwel, geliefde Echtgenoot, onze scheiding
zal niet lang zijn. Beminde Kinderen, Kleinkin-
deren, Broeder en Zuster, bidt voor mij : wij zullen
elkander weerzien in den Hemel.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

R.

I.

P.