

Bewaar in uw hert het aandenken uwer moeder.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

SOPHIE ROELAND

echtgenoot van Mijnheer

PIUS VAN ACKER

geboren te Zele den 4den Februari 1856. en zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen te Lokeren
den 16den Juli 1924.

versterkt door de HH. Sacramenten.

Eene brave echtgenoot, eene goede moeder, een voorbeeldige christene is de eeuwigheid ingegaan. Zij was de vreugde en de troost van haren echtgenoot, zij bestuurde wijselijk haar huisgezin; zij bracht hare talrijke kinderen christelijk op, God zegende deze moederlijke opoffering, en gelukkig en in vrede verlaat zij de hare omdat zij hun grondige christelijke dengden als erfdeel overlaat. — De godsdienst is zoo schoon; getrouw nageleefd brengt hij zooveel zegen en troost! het nakomelingschap der goeden zal machtig zijn op aarde, want het geslacht der deugzamen zal gezegend worden. Ps. III. — 'T is geheel haar leven en streven geweest: zelf christelijk zijn, de hare christelijk maken. God heeft haar bijzondere gunsten verleend, en, haar buitengewone goedheid bewezen zoo dat zij verklaarde « ik ben God dankbaar voor zijne goedheid tot mij, nu ben ik geheel gelukkig, geheel in vrede ». Ook de levendigheid van haar Geloof, betrouwen en liefde tot God, vertroost ons bovenal.

Lieve Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, zuster en bloedverwanten vaartwel! ik bedank U voor den troost en steun, vooral voor uwe zoo vriendelijke, zoo hartelijke verzorgingen in lijden en dood. Bewaart mijn aandenken in uw hert en volgt toch immer mijne voorbeelden: rijk zijn in deugden is meer dan aardse welvaart. En moest het lijden mijne ziel nog niet genoeg gelouterd hebben, dat uwe gebeden, mijne duurzame, vooral de uwe, dochter den Heer toegewijd, haar weldra de deur des hemels opeuen. Daar blijf ik U beminnen en beschermen.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in u!

500 dag. af.