

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

VICTOR ROELAND

weduenaar van Mevrouw

MARIA-LEONIE GOSSEYE

geboren te Nederbrakel, den 8 Maart 1874,
en er zeer godvruchtig overleden, den 30 Januari 1937,
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart
en het Xaverianengenootschap.

De gedachtenis zal in zegening blijven van den rechtschapen man, die met moed al zijn plichten, tegenover God en den naaste vervulde als getrouwe echtgenoot, liefdevolle vader en goed medeburger.

Wat een zoete troost voor een vader in het uur van den dood te mogen denken dat hij getrouw al zijn plichten heeft volbracht en aldus te mogen sterven gansch gerustgesteld door den godsdiensttroost en omringd van zijn kinderen die hem allen evenzeer beweenen.

De Heer heeft hem geenszins gespaard, maar hem diep beproefd én door ziekte én door tijdelijke bekommernissen die zijn mannenkracht van lieverlede deden wegwijnen. Doch was zijn ziel bedroefd, als kristen met een vast overtuigd geloof, die de waarde van het lijden wist hoog te schatten, omklemde hij den lijdenskelk en gansch onderworpen aan de goddelijke wilsbeschikkingen dronk hij hem en mocht op den bodem vinden den troost dien hij zoolang had verwacht.

Mijn duurzame kinderen, vaartwel. God vergelde u de liefde die gij mij betoond hebt en de zorgen waarmede gij mij hebt omringd gedurende mijne ziekte. Bemint en steunt elkander en blijft uw vader indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

(7 j. & 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.