

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL VAN
VITAL ROELAND

echtgenoot van

Coleta Van Nieuwenhove

geboren te Elst, den 24 October 1840 en overleden
te Nederbrakel, den 1 December 1914,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

De wijsheid bestierde zijne wegen. Hij was
vreedzaam en minzaam in zijnen handel, ootmoedig
van herte en zachtmoedig van inborst, ernstig
en bescheiden in zijne woorden.

De vrees des Heeren is de roem van den
ouderling. Ecc. 8.

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is
slechts de overgang tot een beter leven. H. Bern.

Gelukkig de mensch, die gedurig de dood voor
oogen heeft en zich dagelijks bereid om wel te
sterven. Nav. van Christus.

Vaartwel, teerbeminde Echtgenoot, lieve Kinde-
ren, ik zou gaarne met u nog eenige jaren doorge-
bracht hebben, doch God heeft er anders over
beschikt. Ik sterf, maar van uit den Hemel, zal ik
aan u denken. Bemint elkander, leeft deugdzaam
en dat mijn zegen over u blijve tot het einde toe.
De zegen des vaders bevestigt het huis der kinde-
ren. H. Aug. Ecc.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 100 d. a.

Nederbrakel. - Dr. Wed. O. Van Nieuwenhove